

Je naam

**In verwachting van het leven
wordt ons een prachtig woord gegeven**

je naam

**met letters die elkaar niet kennen
en heel voorzichtig moeten wennen
aan de klank van hun akkoord...
dat mooiste woord,**

je naam

**ik schrijf het op regels, op muren, op ramen
ik laat het versmelten met andere namen,
met liefde en passie, met licht en met kracht
met pijn en verdriet, met donker en nacht**

**een woord dat door het leven zelf
wordt geademd en gekend
en meer nog dan alleen het heten
laat weten wie je werkelijk bent**

je naam

**jouw naam is gehoord, is verteld, is geboren
werd een verhaal, een gedicht, een gebed
jouw naam wordt aan het begin én het einde
voor altijd op de kaart gezet**

**we vertellen je naam aan de mensen op straat,
aan de vogels, de bomen, de zee
en het kind van de wind dat niets vraagt en niets vindt,
draagt jou voorgoed met zich mee**

**het voert je naar de hoogste bergen,
naar toppen van onzichtbaar goud
maar meer nog naar die plek van binnen
waar ik zo zielsveel van je houd**

**waar ik je bewaar en waar ik je koester
waar de tijd geen eind meer heeft
waar liefde al mijn pijn verzacht
en waar dat woord
voor altijd leeft**

je naam