

Ik droom je

mijn rouw heeft geen herinnering
niets om op terug te komen
er is geen vroeger en geen straks

ik heb alleen mijn dromen

ik droom je op schommels
op school en op straat
ik droom je
naar het nooit van morgen

ik droom hoe je loopt
hoe je kijkt, hoe je praat
ik droom hoe ik voor je
had kunnen zorgen

met lege handen
droom ik je

zo vaak, zo veel
zó mooi mijn droom...
dat jij hem op een dag ontving

en hem naar mij
hebt teruggebracht
als prachtige herinnering

ik mis je

