

Warboel

Het doel van kindercoaching is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn. Het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel. Op zoek naar de oplossingen die al in het kind liggen, alleen nog even ontdekt moeten worden.

Werkvormen bedenken bij gedichten; een leuke uitdagende opdracht. De onderwerpen zijn divers, maar de manieren van coachen nog diverser. Het ligt aan welke invalshoek de coach kiest en hoe het kind in elkaar zit. Uiteraard de hulpvraag niet vergetend. Dat betekent dat ik de werkvormen die ik bedacht heb passend vind, dat wil echter niet zeggen dat er niets aan veranderd kan/mag worden. Wees creatief en gebruik de werkvormen als mogelijke leidraad. Er zijn meerdere wegen naar Rome.

Coachen blijft immers 'op maat bezig zijn' met het kind. Het is echter altijd van belang om tijdens de coachingssessies te bepalen of het daadwerkelijk ook bij het kind past of dat er een andere werkvorm beter passend is.

Overal waar het kind geschreven staat wordt ook 'de jongere' mee bedoeld, net zoals wanneer er een hij staat dat ook kan gelden voor een zij.

Veel plezier en succes met het coachen!

Yvette Reusen
OPEN Kindercoaching

Groenlo, September 2017