



Griezelen?

's Avonds als het donker wordt
gaat het spoken in mijn hoofd
ik zie opeens de raarste dingen
en geen mens die mij gelooft

zeven eigenwijze beren
smeren broodjes op mijn bed
twee monsters die zich vervelen
eten een patatje met

heksen vliegen op hun bezem
van het kastje naar de muur
een grote reus kijkt heel verlegen
paarse draken spuwen vuur

spinnen met behaarde poten
kriebelen in mijn gezicht
terwijl een dikke groene kikker
achter de gordijnen ligt

een tovenaard op blote voeten
twee slangen die een dansje doen
drie kabouters op een fietsje
en een veldmuis in mijn schoen

het is een hele bonte bende
die ik bij elkaar verzin
maar als er ook een clown aanklopt
laat ik die er niet meer in

want ik ben moe en wil gaan slapen
iedereen die moet nu gaan
ook de kakkerlak uit China
en de walvis uit Milaan

in mijn eigen kleine kamer
daar ben ik de directeur
dus ik stuur de hele meute
in een optocht naar de deur

ze zingen, zwaaien en verdwijnen
vrolijk tetterend en blij
alleen mijn knuffel die mag blijven
want die hoort
gewoon bij mij

