

Werkvorm Lieve hemel

Na het lezen

Welk gevoel roept dit gedicht bij je op?

A) We steken een kaarsje aan om de mensen die overleden zijn in het licht te zetten. Welke mensen/dieren ken jij die zijn overleden? Welke vraag had je nog graag aan die persoon willen stellen? Welke vragen heb jij aan de hemel? Voel a.d.h.v. het gesprekje aan of er verdriet, angst, boosheid o.i.d. zit en ga daar mee aan het werk.

B) Creatieve werkvorm:

Afhankelijk van hoe het kind in elkaar zit en bezig is met de rouw, kiezen welke opdracht het beste past.

- Van klei een figuur, persoon, doosje o.i.d. laten maken. Tijdens het kleien in gesprek zijn met het kind over de betekenis van hetgeen gemaakt wordt enz.
- Een 'placemat' maken voor degene die overleden is. Met verf op iets steviger papier een tekening maken en deze plastificeren, zodat deze bijvoorbeeld bij de urn of op het graf gezet kan worden.
- Welke stappen wil je nog maken en welke heb je al genomen? Op een behangrol het kind allemaal voetstappen (van zichzelf) laten plakken. Op elk voetstapje schrijft het kind een passend woord. Waar gaan die voetstappen naar toe? Wat is daar nog voor nodig (andere kleur voetstappen)?

Links

<http://www.in-de-wolken.nl>

Informatie en boeken die je kunt gebruiken bij rouw en verlies.

<http://www.zapmagazine.be/dossier/verdriet/Pages/manukeirse.aspx>

Interview met psycholoog Manu Keirse.

Differentiatie voor de oudere kinderen

- Welke mensen uit jouw omgeving zijn overleden? Wil je erover vertellen? Daarna uitleg van de rouwtaken. <http://www.in-de-wolken.nl/rouwinfo/rouwtaken> In welke rouwtaak zit jij voor jouw gevoel? En geldt die ook voor de mensen in jouw omgeving? Wat is er nodig om in een volgende taak te komen? Vaak herkent een kind feilloos in welke taak de ouders/omgeving zitten.

Gedichtenbundel Warboel:

Pagina 56 - 57

www.zilverendeutels.nl

Onderwerp:

Rouw / afscheid

Leeftijdsgroep:

Jongere kinderen 6 – 9 jaar

Materiaal

- Klei
- Schort
- Verf en kwasten
- Waterbakje
- Pen
- Stevig
- Papier
- Behangrol
- Papier
- Lijm
- Plastificeerapparaat.

Bijzonderheden

Manu Keirse is een psycholoog die verschillende boeken heeft geschreven over rouw en verlies. O.a. kinderen helpen bij verlies. Zie links

Tips

Boek 'Gekleurde tranen' van Larissa van der Molen. Een creatief handboek bij verlies en rouw.