

# Warboel



Met gedichten van Margreet Jansen en illustraties van Angelique Bosman





## Verdwalen

Meestal fiets ik zonder denken  
het allerliefst gewoon rechtdoor  
dan weet ik wat ik kan verwachten  
en ben ik al mijn twijfels voor

ik hou nu eenmaal van controle  
een kruispunt ga ik gauw voorbij  
want een onbekende richting  
voelt toch best wel eng voor mij

misschien verdwaal ik  
maak ik fouten  
stel dat ik daar niemand ken  
of dat iedereen me uitlacht  
en ziet dat ik onzeker ben

ach, soms moet je gewoon proberen  
neem dat zandpad naar het bos  
gooi je stuur om, volg de vogels  
en laat de rem voorzichtig los

struikel over losse stenen  
voel die tak in je gezicht  
blijf maar steken in de modder  
en verlies je evenwicht

want alle builen, striemen, schrammen  
vallen zomaar in het niet  
bij die mooie zee van bloemen  
die je langs zo'n zijweg ziet

pluk je fouten als margrietten  
maak van je angst een veldboeket  
en zet het in een stoere vaas  
op het kastje naast je bed

dan maakt de korenbloem een buiging  
en slooft de bosviool zich uit  
madeliefjes doen een dansje  
met duizendblad en fluitenkruid

de boterbloemen zijn tevreden  
een klapproos klapt en is voldaan  
het is hen weer gelukt vandaag

er is een kind linksaf gegaan!



## Op een dag

In een stad hier ver vandaan  
stapt een jongen uit zijn bed  
hij poetst zijn tanden, kleedt zich aan  
en heeft zijn schoenen klaargezet

zo meteen gaat hij naar school  
met de kinderen uit de straat  
gister speelden ze nog samen  
en toen werd het veel te laat

ze moeten wel voorzichtig zijn  
want er is iets aan de hand  
het is niet altijd veilig meer  
er is een oorlog in hun land

en dan wordt zomaar op een dag  
alles anders in zijn leven  
ze moeten weg, er is gevaar  
zijn vriend is daar gebleven

zijn vader huilt, zijn moeder troost  
de wind begint te waaien  
de mensen missen hem voorgoed  
alleen de vogels zwaaien

nu is hij hier, een nieuwe stad  
hij speelt weer mee op straat  
en trekt alvast zijn schoenen aan  
omdat hij zo naar school toegaat

hij mist zijn huis  
zijn beste vriend  
de straten en de bomen  
en hij droomt vaak van de dag  
dat hij er terug zal komen

dat hij zijn opa weer zal zien  
die daar nog op hem wacht  
dat iedereen weer vrolijk is  
en dat zijn vader lacht

die droom, die heeft hij ingepakt  
met een hele mooie strik

hij bewaart hem in mijn hart

want die jongen  
dat ben ik.





## Het geheim

Ik heb een geheim in een doosje gedaan  
dat doosje staat hier in een kast  
ik heb er een broek en een trui opgelegd  
en een jas, die toch niemand meer past

en daarbovenop nog een donkerblauw kussen  
een dekbed, wat boeken, mijn lievelingsbeer  
een tas vol met rokken en zeven paar sokken  
de stapel wordt groter en hoger en meer

de kast gaat op slot en de sleutel verstop ik  
zo kan er echt niemand meer bij  
zo blijft het geheim in dat donkere doosje  
en hoort het voor altijd bij mij

en toch zijn er soms van die rare geheimen  
dikke of dunne, heel groot of piepklein  
die je eigenlijk stiekem graag willen verklappen  
dat ze helemaal geen geheim willen zijn

dat zijn geheimen, die willen naar buiten  
die willen praten en eten en drinken  
als je die in een doos met een dekseltje stopt  
gaan ze waarschijnlijk verschrikkelijk stinken

dus als je besluit een geheim te verzorgen  
zoals een hond of een heel lief konijn  
vraag het dan eerst of het eigenlijk zelf wel  
echt een geheim in een doosje wil zijn.







## Tranen met tuiten

Tranen  
dat zijn druppeltjes  
druppeltjes verdriet

die willen graag naar buiten toe  
maar soms wil jij  
dat niet

je vecht ertegen  
slikt ze in  
of verstopt ze  
een voor een

dan ziet niemand  
dat je bang bent  
of verdrietig  
en alleen

maar tranen willen regen zijn  
die willen nergens schuilen

tranen willen  
met elkaar  
gewoon  
een potje  
hulpen

dus laat ze langs  
je wangen lopen

kijk, ze vallen naar benêe

en nemen jouw  
verdrietgevoel

vast heel voorzichtig  
met zich mee.

# Overzicht gedichten



## Jongere kinderen 6 - 9 jaar\*

		Onderwerp
Pesten .....	6	pesten
Heimwee .....	10	heimwee
Dagdromen .....	14	AD(H)D
Een brief .....	20	scheiding
Het geheim .....	24	geheimen
Piekeren .....	28	faalangst
Tranen met tuiten .....	32	verdriet / gevoelens
Appels in je tas .....	36	recht op onderwijs
Buiten spelen .....	40	integratie
Griezelen? .....	44	bang in het donker
Lieve oma .....	48	dementie
Herinneringen .....	52	iemand missen in de klas
Lieve hemel .....	56	rouw / afscheid
Als ik kon toveren .....	60	armoede

\*\*

De meeste gedichten voor de jongere kinderen zijn ook prima te gebruiken in de oudere leeftijdsgroep. Andersom ook, alhoewel dit per kind, gedicht of onderwerp kan verschillen.

## Oudere kinderen 10 - 14 jaar\*

		Onderwerp
Thuishuis .....	4	scheiding
Zonder jou .....	8	rouw / afscheid
Verdwalen .....	12	faalangst / controle
Ik zie ik zie wat jij niet ziet .....	16	je anders voordoen
Lieve k... k... k... Karlijn .....	18	stotteren
Op een dag .....	22	vluchtelingen
Ik .....	26	zelfvertrouwen
Samen .....	30	respect voor elkaar
Kreukels en krassen .....	34	pesten
Vlinders .....	38	homoseksualiteit
Hokjes .....	42	vooroordelen
Onzeker .....	46	onzekerheid
Tot hier en niet verder .....	50	grenzen aangeven
Jassen .....	54	jezelf durven zijn
Als het nooit meer is zoals het was .....	58	heftige gebeurtenis

Op [www.zilverensleutels.nl](http://www.zilverensleutels.nl) zijn voor alle gedichten online lessuggesties en werkvormen te vinden voor leraren, kindercoaches en overige professionals. Ook voor ouders/verzorgers kunnen deze suggesties een extra handvat zijn om samen met kinderen te praten over de soms toch best gevoelige onderwerpen.