

Vriendschap

Als de puzzelstukjes passen
en 1 + 1 wordt zomaar drie
als twee woorden zó mooi rijmen
dat het voelt als poëzie

als de zomer en de winter
samen dansen van plezier
als twee kleuren elkaar vinden
op een hagelwit papier

als de tonen van een liedje
klinken als een nachtegaal
als het einde een begin wordt
en twee zinnen een verhaal

als de zon zegt 'hallo regen'
met een stralend hart van goud
en gisteren vandaag vertelt
dat hij zoveel van morgen houdt

dan voel ik het tot in mijn tenen
dan spring ik gaten in de lucht
en wil ik iedereen vertellen
met een hele diepe zucht...

dat jij en ik twee vrienden zijn
wij horen bij elkaar
als de dagen bij de nachten
en de maanden bij het jaar

en als ik iemand tegenkom
die zonder vrienden leeft
dan ga ik met hem mee op zoek
totdat ook hij er eentje heeft.

