



Reeds verschenen bij De Gedichtentuin:

Mocht je interesse hebben in eventuele voorgaande gedichten, mail dan even de betreffende nummer(s) en/of titel(s) naar info@zilverensleutels.nl, dan stuur ik ze mee met de basismap of met het eerstvolgende maandgedicht. De betreffende factuur ontvang je per mail en loopt niet per automatische incasso (het abonnement wel). Nummers 1 t/m 8 zitten al in de basismap. De gedichten zijn meestal op verzoek geschreven voor een bepaalde situatie, maar vaak ook geschikt om in meer algemene zin te gebruiken.

Kosten per stuk(incl. btw)

1	€ 4,50
5 t/m 9	€ 3,50
10 t/m 19	€ 3,00
20 t/m 29	€ 2,50
30 of meer	€ 2,00

	Titel	Onderwerp
	2019	
9.	Eindeloos	'Over jou wil ik vertellen', o.a. te gebruiken als inleiding op een levensverhaal
10.	Licht	Aansteken van kaarsen (voor jongeren en volwassenen)
	2020	
11.	Rust	Rust als metafoor voor hemel... geschreven voor iemand die geen makkelijk leven heeft gehad
12.	Samen	Geschreven voor een echtpaar dat altijd alles samen deed. Een 'samen' dat door dementie en overlijden verleden tijd is, maar - op een andere manier – misschien wel altijd zal voortbestaan. Met een kleine aanpassing ook te gebruiken bij andere vormen van samenzijn en afscheid.
13.	Lichtpuntje	Voor jonge kinderen. Heel eenvoudig en troostrijk kindergedichtje over het aansteken van een kaarsje en dat vertelt dat je straks ook weer blij mag zijn.
14.	Bewaren	Geschreven voor een collega, die voor een naderend afscheid in eigen kring, woorden zocht om te vertellen hoeveel diegene voor haar betekende.
15.	Gebroken wit*	Speciaal geschreven om te gebruiken tijdens een afscheid in 'Corona-tijd'. Het benadrukt op een integere manier dat we ondanks de 'afstand' in liefde verbonden zijn.
16.	Stilte	Te gebruiken bij een moment van stilte tijdens een afscheidsplechtigheid, maar dat ook vertelt dat je juist in de stilte om je heen je verdriet soms zo kunt tegenkomen.

(meer titels op de volgende pagina...)



	Titel	Onderwerp
17.	Laten we toosten	Geschreven voor het afscheid van iemand, waarbij de familie een gedicht wilde om met elkaar te toosten op het leven.
18.	Liefde	Voor het moment van sluiten van de kist, maar ook heel mooi te gebruiken bij het meer algemene thema van afscheid nemen en 'iets afsluiten, maar niet kwijtraken'.
19.	Voor ik het vergeet...	Afscheid nemen van iemand met dementie.
20.	Mama	Gedicht dat te gebruiken is wanneer de relatie tussen kinderen en hun ouders niet vanzelfsprekend was en waarbij veel is misgegaan. Het doet recht aan zowel de ouders als de kinderen, zodat het afscheid hopelijk geen omkijken in wrok wordt, maar ruimte geeft om verder te kunnen.
21.	Troost*	Gedicht voor een totaal onverwacht afscheid dat mensen ontredderd van verdriet achterlaat en waar bijna geen woorden van troost te vinden zijn. Het spreekt de hoop uit, dat ook in het intense verlangen naar degene die je mist misschien een vorm van troost kan schuilen.
22.	Kind toch...	Afscheid nemen van je laatste ouder en daarmee vaak ook van die beschermende paraplu, die er je hele leven is geweest. Nu moet je voortaan die arm om jezelf heenslaan...
23.	Vlinderlicht	Geschreven voor Wereldlichtjesdag en daarmee voor iedereen die afscheid heeft moeten nemen van een kind, hoe oud of jong ook.
24.	Nabestaan	Lief en eenvoudig gedichtje over het verdergaan na verlies. Want hoe doe je dat, nabestaan?

2021

25.	Dapper	Gedicht over verbinding, ook mooi om te gebruiken tijdens een herdenking. Over verbinding met elkaar en verbinding met degene die je mist. Over de moed om verdriet toe te durven laten.
26.	Als...	Te gebruiken bij het afscheid van iemand die het mentaal heel moeilijk heeft gehad en waarbij je als nabestaande wel álles had willen doen om diegene weer een beetje zon in het leven terug te geven. Soms is liefde echter ontoereikend en dat ligt niet aan jou.
27.	Schralle troost*	Speciaal geschreven voor nabestaanden die in 2020/2021 afscheid hebben moeten nemen in té kleine kring, vanwege de RIVM voorschriften omtrent corona.
28.	Echo	Gedicht om een jaar na het overlijden aan families te geven, die jij begeleid hebt bij het afscheid.
29.	Bij het graf	Mooi gedicht om voor te lezen bij het graf bij een niet-kerkelijke begrafenis. Over hoe je vast nog regelmatig terug zult keren op deze bijzondere plek.

(meer titels op de volgende pagina...)



30. Een lijntje naar de hemel Rouw als een kettinkje om je hals, met om en om schakels van liefde en verdriet en een klein gouden slotje, dat je zelf open en dicht kan doen. Was het maar zo eenvoudig...
31. Bezoek N.a.v. de prachtige column 'Meneer Rouw' van Joost Prinsen over het verlies van zijn vrouw Emma. Ook *Bezoek* gaat over die ongenode gast, die soms zomaar onverwacht opeens weer bij je aan de keukentafel kan komen zitten, maar met wie het soms - ondanks alles -toch fijn praten kan zijn.
32. Bellenpost Gedicht voor de kleintjes, dat heel mooi past bij het 'ritueel' van het bellenblazen, dat vaak gebruikt wordt om jonge kinderen op een wat speelse manier bij een afscheid te betrekken. Kusjes blazen naar degene die je mist.
33. Spullen Doodgewone spullen die na een overlijden opeens een grote emotionele waarde kunnen krijgen. Ook tijdens een uitvaart liggen ze vaak als dierbare herinneringen op of bij de kist/wade. Spullen waarvan je niet wilt dat ze ooit weer 'gewoon' worden.
34. Lint van liefde Gedicht dat heel mooi te gebruiken is bij het lintenritueel, dat wel gebruikt wordt bij het sluiten van de kist. Over loslaten, maar toch verbonden blijven. Elk op zijn of haar eigen manier en in een zelf gekozen kleur.
35. Veerkracht Mooi, eenvoudig gedicht om mensen iets van troost en bemoediging mee te geven bij het verlaten van de aula na afloop van een afscheidsplechtigheid.
36. Maar toch... Gedicht dat ingaat op een overlijden na euthanasie. Als je het moment van afscheid nemen van te voren weet, is er een heel bewust vóór en na.
37. Met vallen en opstaan Rouw heeft twee gezichten, die elkaar om de beurt aankijken. Dan weer sterk en doorgaan en dan vaak opeens ook weer zo eenzaam en alleen. Eerlijk gedicht over de grillige pijn van gemis.

2022

38. Laatste groet Gedicht over dat moeilijke en vaak zo emotionele moment van het definitieve afscheid. Eenvoudige woorden, maar niet zwaar of beladen. Mooi om voor te lezen bij de laatste groet in aula/kerk, het dalen van de kist op de begraafplaats of het laatste afscheid in het crematorium.
39. Bron Afscheid nemen als je elkaar al jaren niet meer ziet en er weinig liefde meer is... hoe doe je dat? Zonder met een vinger te wijzen of te kwetsen, maar respectvol naar zowel de nabestaanden als de overledene. Over het verdwalen van liefde en het zoeken naar ... ja, naar wat?

*Bij bestelling van losse gedichten krijg je deze titels er gratis bij, omdat ze destijds op social media gedeeld zijn en ook de bestaande abonnees deze cadeau hebben gekregen. De titels tellen niet mee voor het bepalen van de prijs per gedicht.

